



Hej på er!

Junibrevet 2022

Juni är kommen och ett härligt sommarlov stundar. Ett år går fort och det är så roligt att få följa era barn och den resa de gör här i skolan. Barnen kommer som vanligt att få med sig ett läsbingo hem över sommaren. Läs tillsammans med barnen och uppmuntra till fortsatt läsning även under ledigheten så att läskonditionen håller i sig inför höstterminen och årskurs 3.

Den sista tiden på terminen kommer mest gå åt till att göra färdigt arbeten samt städa och plocka i ordning. Vi kommer också repetera vad vi lärt oss i årskurs 2. Det stundar också en rolig upplevelseresa till Ekehagen forntidsby. Se informationen nedan. Viktigt!

Skolavslutningen den 16 juni är av tradition i Starkkärrs kyrka. Barnen börjar som vanligt på skolan kl 8.20 och vi åker gemensamt med buss upp till kyrkan. Därefter blir det tårtkalas för barn och föräldrar i Prästlund. Vi avslutar dagen med att önska varandra en trevlig sommar. De barn vars föräldrar åker och jobbar tar fritids med tillbaka till skolan. Meddela fritids om ditt barn ska vara kvar denna dag. Om det skulle vara dåligt väder återkommer vi med mer information när det närmar sig.

Varmt välkomna till årskurs 3 tisdagen den 23 augusti kl. 8.30 i klassrummet. I höst kommer vi att börja 8.30 varje dag och sluta klockan 13.30.

EKEHAGEN FORNTIDSBY

Bussen till Ekehagen forntidsby avgår från skolan måndagen den 13 juni kl 07.00. Vi möter upp era barn utanför grinden från kl 06.50. Vi har en bokad lektionstid som vi måste hålla därför är det viktigt att bussen avgår i tid.

Eleverna behöver ha med sig oömma kläder för utomhusaktivitet. Regnkläder och stövlar vid risk för regn. Om det är en solig dag tänk på att smörja in era barn med solskydd hemma på morgonen.

Dagen är ett komplement till skolans undervisning om forntiden. Störst vikt läggs vid praktiskt arbete där eleverna lär genom att själva prova och skapa egna erfarenheter. Besöket till Ekehagen är en skoldag vilket innebär att mobiltelefoner, kontanter, läsk och godis inte ska medhavas.

Eleverna behöver ha med sig en rejäl matsäck som räcker för en heldag samt vattenflaska. Man får ha med sig fikabröd så länge det inte innehåller nötter eller mandel. Det blir svårt att säga exakt tid för hemkomst då det är lite beroende på trafik med mera, men vi är tillbaka ungefär vid 15-tiden.

Med förhoppning om en lärorik och rolig dag.

Nu vill vi önska er en riktigt härlig sommar!

Hälsningar

Cecilia, Carina och Frida