



Junibrevet

Hej på er!

Tänk vad ett år går fort, nu är det snart dags för skolavslutning och ett härligt sommarlov ligger nu snart framför oss. Tänk att de här små barnen som började i augusti med fjärilar i magen, nu har blivit varma i kläderna och är på väg vidare i livet. Vi vill tacka för det här året då vi har fått ha era goa barn tills låns. Beröm era barn som var helt fantastiska som faddrar och de skötte uppgiften med en stor bravur.

Vi håller nu att avsluta vårt sista tema som handlar om havet och på **onsdag 8/6** ska vi avsluta med en upplevelseresa till Lysekil och Havets Hus. Vi samlas på skolan **senast kl. 8:00** och vi kommer **tillbaka ca kl. 15.30**. Barnen behöver ha med sig en **rejäl matsäck**, ryggsäck, dryck, och ombyteskläder ifall man blir blöt. Barnen kommer **inte** att få bada. Regnar det behöver de ha med sig regnkläder. Man får ta med en liten fika men ingen godis eller läsk. Vi kommer att äta vår lunch i Pinnevik och där kommer vi även att fiska krabbor. Ta gärna med en namnad håv om ni har hemma. Viktigt att barnen har på sig bra skor att promenera i då vi kommer att gå mycket denna dag samt att de är insmorda med solkräm innan de kommer till skolan. En solhatt eller keps kan också vara bra att ha med sig.

Vi har idag inte så många skoldagar kvar och under dessa dagar ska vi bland annat arbeta färdigt med våra arbetsböcker, rensa i våra lådor och i hallen så att vi får med oss allting hem och förbereder för de nya förskoleklassbarnen som kommer till hösten. Under sista skolveckan önskar vi att ni skickar med en namnad papperspåse så att barnen kan få med sig sina grejer hem.

Glöm inte att skolan är **stängd på måndag den 6 juni**.

Skolavslutningen den 16 juni är av tradition i Starrkärrs kyrka. Barnen börjar som vanligt på skolan och vi åker gemensamt med buss upp till kyrkan. Tyvärr kan vi inte hälsa er välkomna in i kyrkan pga. platsbrist. Det är föräldrar till elever i årskurs 9 som får vara med. Efter kyrkan tågar förskoleklassen tillsammans årskurs 9 (vid fint väder) till Prästalund där varje barn får gå tillsammans med en avgångselev. Våra klassföräldrar har delegerat ut bakning av tårter, kaffe och saft till er som ni föräldrar tillsammans sen dukar upp i Prästalund. Skolan står för muggar, skedar och tallrikar. Vi avslutar dagen med att önska varandra en trevlig sommar. De barn vars föräldrar åker och jobbar efter tårtan tar fritids med tillbaka till skolan. Om det skulle vara dåligt väder så återkommer vi med information.

Vi tackar er alla för ett gott samarbete under året och önska er en lugn och skön sommar!

Hälsningar,
Jill & Emelie

