

maj 2022

sön	1	
mån	2	v.18
tis	3	Slöjd
ons	4	Friddrottsdag Bohus
tors	5	Idrott. Läxa in + ny läxa.
fre	6	
lör	7	
sön	8	
mån	9	v.19
tis	10	Slöjd. Fritidshemmets dag.
ons	11	Skogen
tors	12	Idrott. Läxa in + ny läxa.
fre	13	
lör	14	
sön	15	
mån	16	v.20
tis	17	Slöjd
ons	18	Skogen
tors	19	Idrott. Läxa in + ny läxa.
fre	20	
lör	21	
sön	22	
mån	23	v.21
tis	24	Slöjd
ons	25	Skogen
tors	26	AFS stängt. Kristi himmelfärd.
fre	27	AFS stängt. Klämdag.
lör	28	
sön	29	
mån	30	
tis	31	Slöjd. Fortids-vernissage!

Hej på er!

Idag har vi haft musikworkshop med Finn Björnulfsson som blandat berättande från Rio de Janeiro med skapande av sambamusik tillsammans med klassen. Otroligt roligt och flera av barnen sa att det var det roligaste de gjort!

I april har vi arbetat ämnesövergripande med jägar- och bondestenåldern. Det är så roligt att se hur engagerade och intresserade barnen är! De leker till och med stenålder på rasterna.

I maj kommer vi i maten fortsätta vårt arbete med geometri samt påbörja repetition av uppställningar med växling och minnessiffror. I svenskan kommer barnen fortsätta skriva på sin bok "Den magiska dörren". Nu har vi börjat lägga mer fokus på att gå tillbaka i texten, rätta och ändra och barnen upptäcker att det blir längre och bättre text för varje kapitel. I engelska lägger vi stort fokus på fraser och att våga prata. Vi börjar arbeta med klassiska sagor på engelska. I NO kommer vi bland annat repetera månaderna och årstider. I SO fortsätter vi vårt tema med forntiden och samarbetar med årskurs 3. I juni kommer vi att besöka Ekehagen forntidsby som avslut på temat. Mer info om detta kommer med nästa månadsbrev.

Nu på onsdag, den fjärde maj, kommer AFS åka till Bohus under förmiddagen för att ha friddrottsdag. Samling på skolan som vanligt. Se mer information från Johan E.

Tisdagen den 31 maj är ni välkomna till 2-3:ornas forntids-vernissage. Det är drop-in i klassrummet från klockan 16. Vid 17-tiden spelar vi brännboll tillsammans med familjerna från årskurs 3. Vi håller till på fotbollsplanen framför skolan. Ta med picknick-filt, fika och det bästa brännbollshumöret!

Vänliga
hälsningar
Cecilia,
Carina och
Frida

