



oktober 2021

fre	1	Ny läxa	
lör	2		
sön	3		
mån	4	Idrott	v.40
tis	5		
ons	6		
tors	7		
fre	8	Läxa in + ny ut	
lör	9		
sön	10		
mån	11	Idrott	v.41
tis	12		
ons	13		
tors	14		
fre	15	Läxa in + ny ut	
lör	16		
sön	17		
mån	18	Idrott	v.42
tis	19		
ons	20	FOTOGRAFERING	
tors	21		
fre	22	Läxa in + ny ut	
lör	23		
sön	24		
mån	25	Idrott	v.43
tis	26		
ons	27		
tors	28		
fre	29	Läxa in	
lör	30	Höstlov startar	
sön	31		

Hej på er!

Nu är vi redan framme i oktober månad och tiden går verkligen fort. Under september har vi fokuserat mycket på att stärka gruppen och känna oss trygga i klassen och på skolan. Det känns som att barnen trivs med varandra och tycker att det är roligt att komma hit.

Det känns stimulerande att få möta en barngrupp där alla är unika på sitt vis och där alla har olika erfarenheter och kunskaper när de börjar. Det gäller att ta tillvara på våra olikheter i gruppen och att möta varandra med respekt. Att känna gemenskap och trygghet i sin grupp är viktigt för inläring och självkänslan.

Det har flyttat in flera nya djur i vår sagoskog och vi har arbetat med bokstäverna S, O, L och A. Vi har lärt oss fakta kring säl, orm, lejon och apor. Det var många som tyckte det var spännande när Jill visade ett riktigt skinn från en 2 meter lång skallerorm. Träna gärna hemma tillsammans med barnen så att de känner igen både bokstav och dess ljud. Vi tränar mycket på barnens fonologiska medvetenhet. Exempelvis genom att lyssna var i ordet man hör ett ljud(bokstav) om är det i början, mitten eller i slutet? Barnen tränar också på rim, ramsor och sånger.

Inom matematiken har vi börjat arbeta med att se och pröva olika mönster, samt symmetri. Under förmiddagarna brukar vi alternera där halva gruppen arbetar i klassrummet medan den andra har lektion utomhus tillsammans med Anders. De arbetar med olika uppdrag, gruppstärkande aktiviteter samt undersöker vår natur och närområde.

Vi önskar att ni hemma tränar på barnens bordsskick. Vi uppmanar dagligen till att de ska sitta på sin stol och använda både kniv och gaffel. Vi upplever att detta är utmanande för många och önskar att ni samtalar om detta hemma för att det ska bli en så trevlig matsituation som möjligt. Önskar dessutom nu i dessa tider med mycket varierande väder, att ni kollar i våra torkskåp och ser över barnens extrakläder. "Lära känna samtalen" är också i full gång och det är mycket intressant att få höra hur barnen upplever sina första veckor i skolan. Vi vill också passa på att tacka för ett trevligt föräldramöte. Är det något ni funderar över så hör gärna av er.

Vänliga hälsningar,
Emelie, Jill, Anders & Anna