



Oktoberbrevet

Hej på er där hemma!

Tänk vad tiden har gått fort, nu är vi redan inne i höstmånaden oktober. Barnen har kommit in i sitt skolarbete på ett bra sätt. Alla verkar trivas och jobbar för det mesta för fullt.

Johan är nu sjukskriven ett par veckor framöver, eftersom han opererat sig. Gunilla jobbar i klassen som resurs istället. Jonas kommer att ha idrotten tillsammans med Carina framöver.

I matematiken jobbar vi på med våra siffror och vi har börjat med räknesagor för att befästa addition. Vi tränar även på att dela upp talen 1-5 på både praktiska och teoretiska sätt.

I svenskan har vi gjort våra första "händelseböcker". Vi jobbar för fullt med att skriva meningar, med stor bokstav, mellanrum mellan orden och avsluta med en punkt. Många använder stora bokstäver när de skriver men det ska vi försöka träna bort.

Vi har jobbat med hösten nu ett par veckor. Gjort svampar, svampens delar och tittat på vad som händer med djuren nu på hösten. Detta kommer vi fortsätta några veckor med. Vi provar att måla med akvarell och pastellkritor.

Vi hade en fantastisk dag i tisdags när vi var ute i skogen och lärde oss om svampen och barnen fick två och två ta kort på olika höst tecken med hjälp av en Ipad. Dessa har de nu gjort en bok av i "Book Creator".

Viktiga datum:

Vi har alltid läsläxa till måndagar. Barnen får med boken hem på onsdagar.

Tisdagen den 2/10 är det dags för porträttfotografering. Vi tar kort på fm.

Onsdag den 3/10 går Blåa gruppen till skogen med Rebecca och Jimmy.

Onsdag den 10/10 går Röda gruppen till skogen.

Tisdagen den 16/10 ska vi till Konserthuset i Göteborg med hela lågstadiet. Vi kommer att äta en macka innan vi åker och äter lunch när vi kommer tillbaka till skolan och den blir då lite senare.

Onsdagen den 17/10 går Blåa till skogen.

Onsdagen den 24/10 går Röda till skogen.

Vecka 44 är det LÄSLOV, då får ni hem ett bingo och böcker att läsa.

Höstliga hälsningar Gunilla och Gisela



