



Oktoberbrevet

Hej på er där hemma!

Tänk vad tiden har gått fort, nu är vi redan inne i höstmånaden oktober. Barnen har kommit in i sitt skolarbete på ett bra sätt. Alla verkar trivas och det känns som att vi kommer att bli en jättefin klass.

Alla barn har olika erfarenheter och kunskaper med sig när de kommer till FSK. Det känns stimulerande att möta en barngrupp där alla barnen är unika på sitt vis. Här gäller det att hitta utmaningar och ta vara på olikheter som finns hos gruppen och möta varandra med respekt. Att känna gemenskap och trygghet i sin grupp är viktigt för självkänslan och inlärningen.

I matematiken kommer vi att arbeta med begreppen: ex. bakom-framför, höger-vänster, bredvid och ordningstalen. Träna gärna vidare på begreppen hemma. Vi kommer även att arbeta med de geometriska begreppen cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.

Vi tränar mycket på den fonologiska medvetenheten på olika sätt bl a genom att lyssna var i ordet man höra ett ljud(bokstav) är det i början, mitten eller i slutet? Barnen tränar på rim och ramsor, sånger och tränar sig att höra korta och långa ord.

I Trulleskogen har vi tillsammans med Trulle och Granen arbetat med bokstäverna I, L och O. Träna gärna tillsammans med barnen så att de känner igen både bokstav och dess ljud.

I november tittar vi efter hösttecken. Nu tittar vi på varför löven ändrar färg och ramlar till marken.

Vi kommer nu att träna på vilken adress man bor på. Det kommer snart en läxa där jag vill att ni tar kort på barnet utanför deras hus. Ni kan skicka bilden till mig, så skriver jag ut den här på skolan.

Vi har pratat om våra husdjur och vilka djur vi har hemma. Barnen tyckte att man kunde ta kort på sitt djur man har hemma och ta med till skolan. Även här kan jag skriva ut bilderna, bara ni skickar dem till mig. De barn som inte har något husdjur

kan ta en bild på det djur de skulle vilja ha.





Viktiga datum:

Tisdagen den **3/10** är det dags för porträttfotografering. Vi tar kort på fm.

Onsdagen den **4/10** är det dags för flourlack. Se den info Thore har skickat till er.

Onsdagen den **18/10** ska vi åka på Musikteater i Nödinge. Vi ska se *Guji, Guji*.

Vi kommer att åka reguljärt dit.

Vecka **43** kommer jag att vara ledig och då kommer Carina vikariera i klassen.

Onsdagen den **25/10** är det dags för en idrottsdag. Mer info kommer.

Vecka **44** är det höstlov och då får ni hem loggböckerna. Låt barnen skriva/rita vad de har gjort under veckan.

Höstliga hälsningar Carina och Jill

